

*"Het zal mij een **ZORG** zijn!"*



Sieger Köder: Het Avondmaal, 1989

Tweede dag van ontmoeting en bemoediging
voor vrijwilligers/sters, pastores, bestuurders
en andere belangstellenden
georganiseerd door
de **Vereniging van Pastoraal Werkenden**
in het bisdom Haarlem-Amsterdam

Sint Willibrorduskerk, Heiloo 13 oktober 2018

Jezus zei tijdens het Laatste Avondmaal: *Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed! Eet en drinkt ervan en je gaat doen wat ik jullie heb voorgedaan. Je wordt een ander mens! Je zult je leven, je hebben en houden, breken en delen met anderen. Vooral met wie te kort komen. Hun leven zal jou een zorg zijn!*

De Duitse kunstenaar Sieger Köder heeft het indrukwekkend weergegeven in zijn werk *Das Abendmahl*. Het is geschilderd vanuit Jezus, die het brood in de vorm van het Christusteken breekt en uitdeelt. Zijn gezicht is te zien in de wijn. Het schilderij is zo gemaakt dat je als kijker in de voetsporen van Jezus treedt. Wie zijn brood eet en uit de beker drinkt, wordt opgeroepen om Hem achterna te gaan. Om te doen als Hij. De oproep van Jezus is wonderlijk in onze wereld, die bol staat van hebzucht en eigen belang in het groot en in het klein. Waar je hoort roepen: *De ander zal mij een zorg zijn! Delen is dom! Zorg in de eerste plaats voor jezelf dan komt het wel goed!* We kennen de gevolgen. Eigen macht en eigen waan vieren hoogtij. Rijk wordt steeds rijker en arm steeds armer. Op wereldschaal en in eigen land waar de zorg voor jongeren, ouderen, gehandicapten en vluchtelingen onder druk staat. Maar is wat Jezus ons voordoet wel haalbaar? Realistisch? Zullen we de oproep van Jezus dus maar naast ons neer leggen? Het wonder van breken en delen gebeurt toch nooit?

Soms even zien we echter hier of daar nauwelijks opgemerkt, dat mensen in Gods Naam Jezus achterna gaan en zijn oproep om zorg te hebben voor de ander handen en voeten geven in ons midden. Zij doen wonderen, want niet alleen brood en wijn veranderen van gedaante, zij zelf worden ook andere mensen. Wie weet kunnen wij vanuit onze steeds kleiner wordende geloofsgemeenschappen, van macht ontdaan, op deze tweede dag van ontmoeting, bemoediging en inspiratie opnieuw leren om handen en voeten geven aan de oproep: Het zal mij een zorg zijn!

**Plaats van samenkomst: Sint Willibrorduskerk, Westergweg 267,
1852 AG Heiloo (zichtbaar vanaf het station Heiloo)**

Programma:

10.00 u inloop – koffie

10.30 u welkom – lied

10.35 u inleiding door drs René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en momenteel nog verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek *'Van macht ontdaan - de betekenis van het christelijk geloof voor de wereld van vandaag'*. Zijn inleiding gaat over dit onderwerp.

11.05 u inleiding door drs Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster in Bergen op Zoom met speciale aandacht voor jongeren. Haar inleiding luidt: *'Onze opdracht: een zorgzame kerk te zijn, hoe doe ik dat voor jongeren en waarom vind ik juist dát werk belangrijk.'*

11.45 u pauze/ koffie/ thee

12.00 u presentaties - werkwinkels (eerste ronde)

12.45 u pauze - neem zelf je lunchpakket mee!
soep, fruit en (karne)melk worden aangeboden.

Tijdens de lunchpauze ontmoetingen rond de informatietafels.

13.30 u presentaties - werkwinkels (tweede ronde)

Presentaties – werkwinkels

- 1) Met **René Grotenhuis** doorpraten over zijn inleiding
- 2) Met **Fredi Hagedoorn** doorpraten over haar inleiding
- 3) **Zingen om de Geest** met Loek Seeboldt, carmeliet / pastor / dirigent en Nico van Geylswijk, organist.
- 4) **Hoe vier je in een verpleeghuis?** met Jan Verbruggen, gepensioneerd pastor van Spanbroek / De Weere.

- 5) **Kerk met Stip** - gevangenispastoraat: ondersteuning binnen én buiten met Jan Lange, justitiepastor.
- 6) **Op Bedevaart / Diaconaal wandelen** met de pastores Leo Mesman en Matthé Bruijns.
- 7) **Hoe kun je Gods zorg én onze zorg voor elkaar vieren?** met Ko Schuurmans, pastor rond het schilderij van Sieger Köder.
- 8) **Jongereengroep Sanctus Virgilius** uit Heerhugowaard vertelt van haar activiteiten: pelgrimeren, zingen, bier maken en verkopen voor het goede doel en nog veel meer.
- 9) **Eerste Communie- en Vormselvoorbereiding op zondagmorgen** rond de viering in de kerk van Hoofddorp met diaken Rob Mascini.

14.15 u theepauze

14.50 u viering van woord en gebed

15.20 u afsluiting

Werkgroep op initiatief van de Vereniging voor Pastoraal Werkenden (VPW): Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen.

Kosten: €7,50 Koffie, thee, soep, karne(melk) en fruit zijn gratis.

Aanmelding: tot 1 oktober bij mevr. Kiki Kint kikikint@xs4all.nl of 0251-769046 / 0624603829 of d.m.v. bijgevoegd opgave formulier.

Opgave formulier voor de dag van ontmoeting en bemoediging

Het zal mij een zorg zijn!

op zaterdag 13 oktober 2018 in
de Sint Willibrorduskerk te Heiloo, Westerweg267, vlakbij het station.

Naam:.....

Adres:.....

Postcode:.....

Plaats:.....

Functie:.....

Telefoon:.....

E-mailadres:.....

Dit formulier s.v.p. opsturen naar:

mevr. Kiki Kint,
Triade 45,
1901 GW Castricum